

המת ארית אורי מספידה את אימה - יהודית מוסנלון ז"ל

אמא יקרה, אתמול מלאו לך 87 שנים וכבר לא יכולנו לשמוח איתך, אבל זכית שילדיך, ורבים מנכדיך ונינייך באו להיפרד ממך. תמיד שמחת כל כך שכולנו מאוחדים ואוהבים, ואני מאמינה שחשת את כולנו ואת האהבה של כולם אליך.

הוריה של אמא היו ממייסדי כפר אברהם, ושם גדלה בעוני ובמצב משפחתי מורכב. בגיל 14 הצטרפה לחברת הנוער בסעד, ובמשך למעלה משבעים שנה סעד היתה עבורה בית אהוב. במהלך השנים עבדה בטיפול בתינוקות ופעוטים, כמחסנאית בגדים ובעוד מקומות עבודה. בכל מקומות העבודה תמיד מילאה את תפקידה במסירות ובאחריות. במקביל לעבודתה תמיד למדה נושאים מגוונים, השתתפה בהתמדה בשיעורי התורה בקיבוץ הקפידה להתפלל שלוש תפילות ביום, ועסקה במעשי חסד רבים. כשהגיעה לגיל פרישה הקימה את 'יד שנייה' לטובת רבים מהקיבוץ ומחוצה לו.

בגיל צעיר התאלמנה מאבינו, טיבי ז"ל, נישאה בשנית לאבינו יעקב-חורכה ז"ל, בנתה משפחה לתפארת וזכתה, ברוך השם, לנכדים ולנינים רבים.

אנו מודים מעומק הלב לכל מי שסייע לאמא ולנו בשנים האחרונות: לצוות המרפאה המסור שנתן לנו מענה בכל עת, לצוות "בית שקמה" שהנעים מאד לאמא את שנותיה האחרונות, לאריאלה שהקפצנו פעמים רבות ונענתה ועזרה בכל שעה, לרותי ובת חן שהיוו כתובת עבורנו וליוו אותנו בעת הצורך, לנשים היקרות שביקרו את אמא ושימחו אותה בביקוריהן, ובמיוחד לשחר סמיט שהייתה לאמא לחברה יקרה מאד, וללאה הלפרין שביקרה בהתמדה ובמסירות את אמא מידי שבוע, העסיקה אותה ביצירתיות, ברגישות ובאהבה רבה.

וכן נודה לכל אלו שהתעניינו, חיזקו ועזרו בחפץ לב, אנו מודים לכל אחד ואחד מכם.

אחרונה חביבה ואהובה - תודה תודה תודה לארנה המטפלת הנפלאה. לא יכולנו לבקש מטפלת טובה ממך, לימדת אותנו מהי אהבה ומסירות ואמא אהבה אותך מאד.

לכולכם הערכתנו הרבה והקב"ה ישלם שכרכם.